

Kære alle.

I sidder lige nu og læser første udgave af vores eget lille private nyhedsbrev. Vi vil prøve – med jævne mellemrum - at sende en lille hilsen herfra, så I har mulighed for at følge lidt med i vores hverdag, og se hvordan børnene udvikler sig.



Juni måned har været fyldt med fester og besøg. Først tog Frederikke, Gustav og jeg toget op til mormor og morfar. Det var en stor oplevelse, og så måtte vi oven i købet få et stykke slik hver gang toget holdt ved en station – og det gjorde det mange gange.

Den 11. og 12. juni var vi til Mathias' morfar Palles forsinkede 60-årsdag på Hotel Bogense Kyst. Frederikke og Mathias hyggede sig, og fik håret sat til narrestreger.

Den følgende weekend var der familietræf i Skårupøre, på det der ville have været oldemor Ellens 90-årsdag. Vejret var skønt, så en tur i vandet var jo oplagt.



Frederikke nåede også en omgang nældefeber, så hun fik lov til at lege med kartoffelmel i brunsenichen. Det lindrede lidt på kløen.



Og endelig blev det dagen! Frederikke fyldte 5 år, og morgenbordet var dækket som traditionen foreskriver. Det er næsten for overvældende. Faster Annette var kommet dagen før, så vi var flere til at fejre fødselsdagsbarnet.



Sidst på formiddagen kom farmor og farfar, mormor og morfar og moster Merete, og så var det gavetid igen. En sandkasse, sand med skatte i, et løbehjul, et armbåndsur, regntøj, barbie dukker, vandfarver og nattøj var blandt de mange fine gaver. Om eftermiddagen kom vores venner Dorte og Thomas



med deres 2 drenge Jonas og Jeppe også til fødselsdagskaffe, så der var trængsel om bordet på terrassen. Det var en meget fin dag for os alle – men nok mest for Frederikke.

Gustav har også fart på – han er blevet 7 måneder, maver sig frem over gulvet i en vældig fart, og især ledninger har hans store opmærksomhed. Måske har vi en kommende elektriker i familien? En anden ting han elsker er at bade – og plaske!!

Kærlige hilsner fra os 4 i Ribe /Mette