

Så er det igen tid til en lille beretning herfra.

Vi er nu officielt flyttet ind på Svalevænget, vi har i hvert fald holdt en rigtig hyggelig indflytterfest. Heldigvis var vejret helt perfekt, så vi sad på terrassen og spiste grillmad, og hyggede til den lyse morgen. Frederikke var så heldig at være på ferie hos mormor og morfar på det tidspunkt. Gustav var med til festen bl.a. for at lære Bitten og Allan bedre at kende - de skulle jo passe ham 2 uger senere.



Inden da, havde Frederikke haft Emma fra børnehaven med hjemme og sove - det var stort! Det var sjovt at se de to tøser; der blev hygget, leget og fantaseret. Man skal være hurtig for at følge deres fantastiske lege. Da de var puttet fik de lov at ligge en tid selv og snakke, men til sidst endte det med at far måtte sidde inde ved dem, så de kunne lukke øjnene og lade være med at snakke. Så gik der kun 3 minutter, så sov de.



Fredag den 15. juli kørte vi til Gudme. Frederikke skulle på en uges ferie hos farmor og farfar. Efter en hyggelig frokost, kørte vi tre andre tilbage til Middelfart, hvor vi skulle overnatte på Hindsgavl Slot. Det var bare hyggeligt, vi slappede af, nød en lækker middag i restauranten, gik en skøn aftentur med barnevognen i den flotte slotspark, og beundrede den meget store køkkenhave. Ren luksus.

Årsagen til slots-"ferien" var hovedsageligt at vores gode ven fra tiden i Allegade - Mads - skulle giftes næste dag, og festen skulle holdes på slottet. Vi flottede os så bare med en ekstra overnatning, og det var det hele værd.

Selve brylluppet var præcis som det skal være - rørende, smukt, tåreknibende, kort sagt perfekt.



Til lejligheden - og mange kommende lejligheder - har jeg fået syet en selskabskjole hos Gitte Schrøder på Thurø. Det er første gang jeg har prøvet det (undskyld mor - når man ser bort fra alt det tøj du har syet til mig) - det i sig selv at være med i hele processen, bestemme facon og figur på kjolen, vælge stof, finde på sjove detaljer, det er en oplevelse. Og resultatet synes jeg selv er ganske flot.

Mens vi festede blev Gustav passet hos Bitten og Allan. De havde vist alle nydt det. Knægten sad roligt hos Allan og så golf på tv da vi kom søndag formiddag, det var ren mandehygge. Den der havde det værst var nok mig - men det var mest på grund af den stigende trang til at amme! Ohhhh, det lettede da Gustav blev lagt til.

Nu er Gustav jo efterhånden 8 måneder, og han har netop fået sin tredje tand på 6 uger - han spilder ikke tiden.



Fredag den 29. var Gustav, Frederikke og jeg inde og se dyrskue. De meget mørke skyer truede med at ødelægge stemningen, men til dyrskue det skulle vi. Vi fik prøvet en karruseltur, set grisevæddeløb, spist pølser mens borgmesteren holdt festtalen, fik beundret Vardegarden og set STORE køer blive malket. "Nøøj mor, er det rigtig mælk i den dunk?" Det var en stor oplevelse, Gustav var også meget optaget af de mange dyr vi gik forbi, han prøvede konstant at kravle ud af barnevognen; godt selen er opfundet.

Inden vi skulle hjem fik Frederikke lov til at få den længe ønskede "vatpind" (læs: Candy Floss), og jeg fik en is. Mens vi stod der under udhænget fra isvognen begyndte det værste regnvejr i lange tider. En is's tid senere stod vi i mindst 5 cm. vand. Vi snakkede og grinede med de andre under udhænget, men besluttede at vi lige så godt kunne gå hjem, regnen så ikke ud til at stoppe lige med det samme.

Det var grunden til at folk i Ribe kunne se en mor med barnevogn og et barn i regntøj plaske gennem de største vandpytter - hoppende og grinende. Lad det være sagt med det samme - vi var gennemblødte da vi kom hjem, men vi havde haft det sjovt, og en varme kakao hjemme i køkkenet var velfortjent.