

Familie, ferie og forlystelser. Det må være kodeordene for august måned. Min faster Jette fra USA kom sammen med sin veninde Chris på besøg i Danmark, og Jette havde fået den fantastiske ide at samle hele familien til et week-endophold på Hotel Koldingfjord, hvilket vi jo ikke lod os sige to gange.



Hvæge på terrassen



Hotel Koldingfjord

Frederikke var mest imponeret over den indendørs swimmingpool, så den blev besøgt både lørdag og søndag. Det var umuligt at lave andet end at slappe af og nyde de fantastiske omgivelser, og det dejlige vejr.

Vejret var jo ellers ikke meget at råbe hurra for i august - på nær altså da vi var i Kolding... og så den uge, hvor vi var i sommerhus på Helgenæs sammen med faster Annette.



Gustav alene i verden... på Agri Bavnehøj



Skatten fundet! På Ellemandsbjerg

Der var fuldt program med besøg på Kattegatcentret, GPS-skattejagt på Helgenæs's højeste punkt Ellemandsbjerg, en dag i Den Gamle By i Århus sammen med moster Merete, endnu en

skattejagt, denne gang på Agri Bavnehøj i Mols Bjerge, og endelig et besøg på Fregatten Jylland. Fregatbesøget var forbeholdt Frederikke og far... mest fordi Gustav havde feber og derfor blev hjemme sammen med mig. Annette tog en tur i Mols Bjerge og fik både nydt naturen og malet et oliemaleri.

Det var en herlig uge, med hjemmelavet pebermyntelikør til morgenmaden, frøer ved brændestakken, modne brombær i hegnet og masser af sol.



Luftgønger er søgen. Den Gamle By, Århus

På grund af Gustavs feber blev planerne ændret lidt, og Frederikke, Gustav og jeg tog fra sommerhuset hjem til mormor og morfar. Jeg gik glip af en koncert i Den Fynske Landsby, og søndag skulle vi have været ude at se Ladbyiskibet og Johs. Larsen Museet sammen med far-mor og farfar, men det blev kun far og Annette, der tog med. Måske kan vi gøre det om en anden gang.



Vores ferie blev afsluttet med et besøg i København. Her var det også forlystelser, der stod øverst på programmet. I Eksperimentariet så vi sæbeboble-show, som sluttede med en brint-fyldt sæbeboble, der eksploderede... ret flot, og lidt farligt hvis man spørger Frederikke.



Vi overnattede hos min veninde Marianne, og nød godt af hendes årskort til Tivoli (det betød gratis adgang og rabat på turarmbånd). Det bedste var nok legepladsen med den store hoppepude, og så "vatpinden" (læs: Candy Floss).

Vi nåede også et besøg hos fars fætter Morten i den nye lejlighed, det var en rigtig hyggelig aften, hvor Lotte og Frederikke fik snakket og tegnet meget.

Den sidste dag besøgte vi min moster Mariane på plejehjemmet. Det var dejligt at se hende, og hun var glad for at se begge børnene.

Inden vi begav os på vej hjem spiste vi en lækker middag på Nørrebro's bryghus. Desværre kan man endnu ikke købe deres øl på flasker - de brygger ganske enkelt ikke nok endnu. Vi glæder os til den dag det sker.



Hilsen os 4 i Ribe/Mette