

Efter et langt tilløb blev det endelig tid til at fejre Hans-Eriks 40 års fødselsdag ordentligt. Familie og venner blev inviteret til havefest.

Vi lånte Jedsted-festival-teltet af René og Marianne, og efter en stor hjælp fra nabo-Susanne blev resultatet faktisk meget festligt.



Dagen før kom farmor, farfar og Annette over og hjalp med madlavning, bordopstilling, kartoffelpilning og diverse andre opgaver. Det var en meget stor hjælp, ellers var vi nok ikke blevet færdig til tiden.



Vejret var med os, og snakken gik lystigt lige fra starten

Gustav troede det var ham, der var hovedpersonen - og ind imellem var han det vist også.

Begge børnene hyggede sig, og Frederikke syntes det var ret sejt først at komme i seng kl. 1 om natten.





Selvom det var fars fest fik børnene også gaver. Bl.a. fik Frederikke et tegnesæt, som straks blev taget i brug.

Gustav fik bl.a. en lastbil med forskellige dyr til - de blev sat på græs i haven, og vist frem til alle, der ville se.



Da maden kom på bordet opstod der trængsel i den smalle havedør, men efterhånden fik alle vist smagt det meste.



En tale blev det også til. Mormor forklarede lidt om Hans-Eriks dyre vaner, men talen mandede ud i en stor overraskelse, da Hans-Erik åbnede den medfølgende pakke. Ud dukkede den næsten glemte "Skålen". En gyselig sag - døm selv - der har cirkuleret i Mac Urban Klan siden slutningen af 80'erne.



Ansigtstrykket taler vist for sig selv.



Der blev hygget og snakket hele dagen, og det var lige ved at gæsterne drak os ud af huset. Søndag morgen var det én cola tilbage i køleskabet.

Det var en meget dejlig dag, og et andet sted her på hjemmesiden kan du se flere billeder fra dagen, og finde opskrifter på det meste af maden.

