

Så kom dagen... Jeg begyndte at arbejde igen den 5. september efter 9 måneder på barselsorlov. Men faktisk var det helt rart at komme i gang igen. I forlængelse af min orlov holdt Hans-Erik 5 ugers kombineret ferie og barselsorlov, og det har bare været dejligt for os alle. Han har ikke fået lov at kede sig, for udover at passe Gustav har han brækket hele gulvet op i stuen, og holdt jævnlig kontakt til smeden, tømreren, mureren og byggemarkedet i et forsøg på at finde ud af, hvordan vi skal lave det nye gulv.

Når først man er i gang tager det ene jo



det andet, så nu har vi også fjernet pejseindsatsen, røgfanget og fliserne foran.

Senere kom Lone, Per og Mathias på besøg, og Per pudsede murstensvæggen op, og det ser bare så godt ud.

De kommende weekender står helt i stuens tegn, for vi skal jo være færdige til 1. søndag i advent.



Den 9. september kom farmor, farfar, faster Annette og onkel Gustav på besøg. Vi fejrede Annettes fødselsdag med Annettes medbragte boller og lagkage. Efter aftensmaden var vi ude for at se sort sol. Desværre var stærene ikke så samarbejdsvillige den aften, men vi så da en mindre flok. De efterfølgende aftner var Frederikke og jeg ude for at se efter

stærene igen, og vi fik faktisk nogle meget flotte oplevelser.

Den 13. september fik Hans-Erik besøg af mormor og morfar, og første del af vores træfældningsprojekt gik i gang. Da jeg kom hjem om eftermiddagen var der fældet to rønnebærtræer, et egetræ og en kristtjørn. I starten af december fortsætter vi med de tre birketræer ud for hoveddøren.

En af de store oplevelser for Frederikke var den fredag hvor alle børnene på gul stue skulle overnatte i børnehaven. Efter en tur til Horslund Krat med madpakker vendte alle tilbage til børnehaven hvor aftensmaden stod på boller i karry. Næste morgen var der morgenmad for forældrene, inden alle tog hjem for at holde weekend.



September var også måneden hvor Frederikke lærte at cykle uden støttehjul - og de næste dage lavede hun ikke andet.

Den sidste uge af Hans-Erik orlov blev bl.a. brugt til at køre Gustav ind i dagpleje hos Gunn-Marit. Det går rigtig fint og han lærte hurtigt at vinke, så det gør han hele tiden nu.



Samme uge var Frederikke på ferie hos farmor og farfar - og de havde som sædvanlig hygget sig og lavet en masse sjove ting sammen. Cyklen havde hun også med, så der blev kørt mange omgange på vejen uden for huset.



På nuværende tidspunkt har Hans-Erik været tilbage på arbejde i 1½ uge, og vi er ved at finde ind i en fast rytme om morgenen når alle skal ud ad døren.

Frederikke og jeg cykler over med Gustav og derefter videre i børnehaven. Om eftermiddagen er det Hans-Erik der tager tønnen.

I aften var vi i Musikhuset i Esbjerg sammen med mormor, morfar og morfars ungdomskammerat Flemming for at se den fantastiske flotte forestilling med Flying Superkids fra Århus. Det var en rigtig stor oplevelse, og Frederikke var helt optaget af de flotte springserier og al den anden optræden.

Her til morgen afleverede jeg Frederikke hos Amanda S.H. fra børnehaven. De skal af sted i sommerhus i dag og være der til fredag, hvor jeg henter Frederikke igen. Allerede inden overtøjet var kommet af, var de to tøser i gang med at lege, så det skal nok blive nogle dage.



Én ting kan man mærke når vi begge går på arbejde - der er mange småting, der skal klares om aftenen, og vi går tidligt i seng. Så nyhedsbrevene kommer måske med lidt længere intervaller.

Mange hilsner fra os 4 i Ribe/Mette