

## September - November

Efterårsmånederne er gået i huj og hast. Der står ikke meget i kalenderen, og der er heller ikke taget mange billeder.

Frederikke trives i skolen, hvor de arbejder med de røde bogstaver og børnestavning. Det går ud på at skrive de lyde barnet kan høre i et ord, efterhånden som de lærer flere lyde bliver stavningen mere og mere korrekt. De arbejder også med tal, og Frederikke regner og staver herhjemme - det er herligt.

Dagen før efterårsferien holdt alle landets skoler den årlige idrætsdag, hvor alle børn skal løbe 5 eller 10 km. Op til dagen var motivationen mindre end nul - men da Frederikke blev hentet havde det været en rigtig fin dag.



Efterårsferien tilbragte Frederikke hos farmor og farfar. Farmor og Frederikke var på arbejde hos Annette i Jernalderlandsbyen, hvor de var med til at levendegøre landsbyen. Det havde været en stor oplevelse - og vi har hørt meget om alle de aktiviteter de lavede.

Til mormors fødselsdag var vi ude i Skjernå deltaet, og vi sejlede med to håndtrukne færger. Det var ret sjovt - og lidt tungt - at trække færgerne over.



Hans-Erik og Gustav gik glip af turen, fordi vores bil nægtede at starte. Så de måtte vente på autohjælp. Vi mødtes senere på det lille museum ved Skjernåen.

Gustav vokser og vokser. Han snakker som et vandfald og der kommer mere og mere facon på sproget. Efterhånden foregår al gang i løb, og der skal helst være fuld fart på hele dagen. Når det så endelig er puttetid, er det nu meget hyggeligt at sidde og nusse med mor eller far - sådan helt stille i mørket inde på værelset.



Frederikke er begyndt til spejder hver tirsdag, og det er hun rigtig glad for. De har været på den første tur i hytten med overnatning fra lørdag til søndag. Så der står uniform og spejderbælte blandt de største ønsker på ønskesedlen. Hun har allerede snittet en smørekniv og lært at binde råbåndsknob.

I skolen har politiet været på besøg for at kontrollere alle børnenes cykler. Inden da fik vi en tjekliste med hjem, så der var styr på reflekser, lygter, ringeklokke, bremses osv. Når cyklen blev godkendt fik de et fint klistermærke på den.

Om onsdagen er Hans-Erik og jeg begyndt at spille badminton i hallen på Logitrans. Vi når lige at putte Gustav inden Laura kommer og passer Frederikke. De nyder at spille et spil inden Frederikke skal puttes, og vi får lidt tiltrængt motion.

I starten af oktober var Hans-Erik sammen med morfar og farfar på besøg på Lindøværftet. Vores kammerat Steen viste rundt på Estelle Mærsk - verdens største containerskib. Det havde været en enorm oplevelse, hvor de også fik lov at komme helt op i toppen af portalkranen over 100 m over jorden.

Efter et par dage med kraftig blæst fik vi hjælp til at tage presenningen af teltet, som blev brugt til Hans-Eriks fest. Da først den var nede skulle der ryddes op og sættes væk til vinteren. Gustav og far knoklede i strid regn, men så faktisk ud til at nyde det.



En lørdag i september var Hans-Erik og Emmas far på Padborg Park og se DTC-løb. En stor oplevelse at se de rigtige stjerner køre ræs. På billedet er det Jan Magnussen.



Julen nærmer sig, og startskuddet gik ved den årlige julemesse i Fritidscentret. I år var børnene og jeg nede og se nissen Pyrus, der optrådte med sange fra julekalenderne. Julestemning var der masser af, og børnene fik både æbleskiver og sodavand, så det var en herlig dag.

Nu lakker november mod slutningen, og Gustavs fødselsdag er under planlægning, så i næste nyhedsbrev handler det om fødselsdag og jul - måske bliver pakker det gennemgående tema?