

Gulvet i stuen skrider fremad. Men inden der kan lægges varmeslanger skal murstensvæggen pudses op. Heldigvis havde Lone lovet at Per gerne ville gøre det, så de kom på besøg i efterårsferien. Mens ”mænderne” arbejdede i stuen kørte vi andre en dejlig tur ud til Mandø Ebbevej, hvor gummistøvlerne blev testet, og tangen undersøgt.



Om eftermiddagen var vi alle sammen

en tur på Riberhus Slotsbanke og inde i det gamle Ribe – og selvom det var bidende koldt fik børnene overbevist os om, at de skulle spise is, men det var rart at sidde i læ under bagklappen.

Gustav syntes det var rigtig sejt med sandkasse i stuen, så han øvede sig i at grave når far ikke så det - herligt.

Frederikke hjalp med at male den pudsede væg, hun malede en luftballon med en kurv under.

Arbejdet med gulvet drillede en del, måske mest fordi ingen af håndværkerne vi arbejdede sammen med havde prøvet præcis den løsning, som vi havde valgt.



Hvor mange børn har sandkasse i stuen?



Planen havde været at få gulvet færdigt til 1. søndag i advent, og lige til det sidste troede vi planen holdt. Men pludselig mente gulvsælgeren ikke at underlaget var plant nok, så han ville fraråde at lægge gulvet. Hans chef udtalte et par dage efter: ”Ja, han er en dygtig sælger, men forstand på at lægge gulve har han ikke”. Gulvet blev lagt, og resultatet er vi glade for.





Også her i huset ligger vi under for reklamernes magt, så vi hjembragte et flot græskar fra SuperBest, vi skulle jo også have en lygteemand ved hoveddøren. Der blev virkelig gået til opgaven med at udhule det orange monster, som efterfølgende blev udstyret med hugtænder og grimme øjne.

Den 22. november fyldte Gustav 1 år. Egentlig skulle hans dagplejemor være kommet på besøg med de andre børn, men hun havde lagt sig syg, så det blev ikke til noget. Jeg holdt en fridag og den blev virkelig udnyttet. Vi begyndte naturligvis med pakker og fælles morgenmad. Senere kom smeden og sluttede gulvvarmen i stuen til, og om eftermiddagen kom mormor, morfar og moster Merete til boller og brunsviger.



Den følgende søndag – som også var 1. søndag i advent - var hele familien inviteret til fødselsdag med pålægskagemand, og den traditionsrige adventshygge med gløgg og æbleskiver. Vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor vi også var ude at gå en dejlig tur – det gav friske røde kinder hos os alle.



Måske skal jeg bare slå på pakken?

Mange hilsner fra os 4 i Ribe / Mette