



December er fuld af traditioner, og en af de gode er Julearrangementet på Logitrans. Igen i år fik vi lavet store mængder marcipankonfekt, og klippet julepynt til firmaets juletræ. Efter julemandens besøg og dans om juletræet var der gløgg og æbleskiver til alle.

Gustav synes det bedste var at skubbe rundt med stolene, mens Frederikke



Frederikke gik meget op i julen i år, og havde travlt med at spørge om hvordan det nu var med det ene og det andet – mon drillenissen også bor her på Svalevænget - hvad er en mandelgave - hvad er det med ham julemanden, når det nu er far og Frederikke, der lægger alle gaverne under juletræet?

Hver dag startede med en af pakkerne i farmors pakkekalender, og om søndagen var der også en pakke på mosters adventskalender og en pakke fra mormor i sokken, og dertil kom 5-6 julekalendere, der skulle åbnes... december er en dejlig måned.

Juleaftensdag var meget lang. Mens Gustav sov til formiddag fik Frederikke og far båret alle gaverne ind under træet. Efter de første 8-10 pakker mente Frederikke, at nu var de færdige – ”se selv hvor mange der er, mor!” Men der var langt igen – det var ganske overvældende for os alle. Gustav synes det sjoveste var at kravle rundt og pille i båndene og hive mærkesedlerne af – så han blev venligt men bestemt flyttet ud i køkkenet!



Efter middagssøvn var Frederikke og jeg i kirke, og så gik det pludselig stærkt. Da vi kom hjem blev maden lavet færdig og efter andestegen var det tiden at far tændte juletræet. Sikke en benovelse i børnenes øjne.



vi måtte opgive at finde mandelen, for vi orkede ikke at spise mere. Frederikke fandt den dog ved morgenmaden juledag.

Inden vi drog af sted til julefrokost i Odense hjalp Frederikke Gustav med at pakke resten af hans gaver op.



Havehandsker og hårpynt er sagen

Vi havde som altid en hyggelig julefrokost – det er dejligt at have et fast samlingssted, hvor vi ses med hele den del af familien.



Hvem gynger højest?

Samme aften kørte vi op til mormor og morfar på et lille julebesøg.

Vi fik gået nogle gode ture og Frederikke og moster fik leget på legepladserne.





Og endelig kom sneen! Hvor blev der leget. Vi passede Frederikkens veninde Emma 2½ dag mellem jul og nytår, for ellers skulle hun være det eneste barn i børnehaven. De to piger nød det, og det gjorde vi andre også.



Til nytårsaften havde vi inviteret vores venner Karin og Klaus fra Fanø og René og Marianne her fra Ribe. Karins bror Thomas var også med, så vi var ikke mindre end 7 voksne og 6 børn mellem 1 og 10 år. Det var en hyggelig aften og ungerne fik knaldet knaldperler til den helt store guldmedalje.

Menuen stod på

- ☞ Marstalbowle eller sodavand i pyntede glas med sukkerkanter til velkomstdrink.
- ☞ Rjer i chilibremme eller pindemadder med leverpostej og spegepølse til forret.
- ☞ Tranebærfarseret mørbrad eller kyllingelår med hasselbach-kartofler og grønlangkål til hovedret.
- ☞ Banana-split med mascarponecreme, flødeskum, chokoladesovs og krymmel til dessert.

**Rigtig godt  
nytår.  
Vi ses i  
2006.**

